

Blie des dich d'r bis

Lonneke van Doorn, Annette Hermans,
Ruud Geeraets & Wim Janssen

10

Ik zoog, boete mien kringske, gaar gen minse mier,
Det waas waal ein dingske, maar in eine kier:
Heej in 't Raodhoes, ierlik waor, hoort ik um 't half oor:

Refrein:

Wat bin ik blie des dich d'r bis.
Noow det 't Vastelaovend is,
Weej same heej, ein good idee,
Dan praote weej ós weer ens beej,
Ik kin aan dich de gansen tied,
Weer miene schaele wazel kwiet,
Ik heb beslis dich gemis,
Wat bin ik blie des dich d'r bis.

Wat zote weej lang binne, met bedrök gemood,
Det wuurt noow ef winne. Wie? Det weit ik good:
Probeer dees wäörd maar effe oet, zeg 't taege idd're snoet:

Mien baet're helf waas pleite, waas al lang nao hoes,
Det heb ik geweite, 's morges kwaam ik thoes,
En nemes gluif wie blie ik woort, wie ik dao van baove hoort:

SMS LIEDJE: 10 NAOR 3669

